

Όταν υπάρχει μεράκι!!!

Η πρωτοβουλία των μαθητών και των δασκάλων της Ε' τάξης του 1ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου, να εκδώσουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς ένα περιοδικό με τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που πέρασε, ήταν πραγματικά μια υπέροχη και συνάμα πρωτότυπη ιδέα, δείγμα της αγάπης των μικρών μαθητών για το σχολείο τους, όπως επίσης και της διάθεσης των δασκάλων τους, να βοηθήσουν ουσιαστικά τους μαθητές τους να γνωρίσουν νέα πράγματα. Πρόκειται για ένα έγχρωμο περιοδικό που γράφτηκε απ' τους μικρούς μαθητές - με την βοήθεια φυσικά των δασκάλων τους- για τους ίδιους τους μαθητές και θα αποτελεί γι' αυτούς ένα όμορφο ενθύμιο των σχολικών τους χρόνων.



Προσωπικά πάντως δεν θέλω να σταθώ στο ίδιο το περιοδικό, όσο στους εμπνευστές του. Πιστεύω λοιπόν ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στους ίδιους τους μαθητές για τη διάθεση που δείχνουν για να κάνουν νέα πράγματα, όσο και στους δασκάλους τους που για ακόμη μια φορά δείχνουν ότι αγαπούν αυτό που κάνουν, αλλά το κυριότερο έχουν αντιληφθεί ότι το να προσπαθούν να μορφώσουν τα παιδιά μας, δεν είναι μόνο επάγγελμα που περιμένεις να ολοκληρώσεις το ωράριο σου και τίποτα παραπάνω, αλλά ένα λειτούργημα που απαιτεί διάθεση και μεράκι. Όσοι πάντως έχουν παρακολουθήσει τις δραστηριότητες των δύο Δημοτικών σχολείων την τελευταία χρονιά θα γνωρίζουν ότι η έκδοση του συγκεκριμένου περιοδικού μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς κατάφεραν με τις διάφορες (εξω)σχολικές τους δραστηριότητες να κερδίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Ευχή όμως είναι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν και στα επόμενα χρόνια με τους νέους τους μαθητές με το ίδιο μεράκι και γιατί όχι να αποτελέσουν και παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους συναδέλφους τους! Και πάλι συγχαρητήρια...

**Εφημερίδα "Επικαιρότητα",
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008, Αρ. Φύλλο 534**