

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 - 2007

5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Τάξη Στ '

Τελευταία μέρα στο Δημοτικό Σχολείο

15/6/2007





### Αποχαιρετιστήριος Λόγος

Αγαπητοί μας Διευθυντές, Δάσκαλοι και συμμαθητές

Ένας ακόμη κύκλος της ζωής μας τελείωσε. Ένας κύκλος γεμάτος με όμορφες αλλά και άσχημες αναμνήσεις. Πέρασαμε πολλά μαζί.

Θυμόμαστε με νοσταλγία την πρώτη μέρα μας στο σχολείο γεμάτη αγωνία, άγχος και ανυπομονησία. Στην μνήμη μας θα είναι πάντα χαραγμένη η χαρά της επιτυχίας, η λύπη της αποτυχίας και ο ενθουσιασμός της εκδρομής. Σπουδαία ανάμνηση για μας είναι το κύπελλο των σχολικών αγώνων που κατακτήσαμε καθώς και η θεατρική παράσταση που ανεβάσαμε.

Στους μικρούς μας συμμαθητές θα θέλαμε να ζητήσουμε συγνώμη, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι αλήθεια ότι κάποτε το παίζαμε μεγάλοι, αλλά μας στάθηκαν πολύ σημαντικοί σε δύσκολες καθώς και όμορφες στιγμές. Θα θέλαμε πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, να τους ευχηθούμε καλή πρόοδο και καλή επιτυχία, καθώς και καλή αντάμωση στο Γυμνάσιο.

Τις όμορφες αυτές αναμνήσεις μας τις χάρισαν οι δάσκαλοί μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Αναστασία Ματράκα της πρώτης, την κυρία Βαΐτση Ουρανία της δευτέρας, την κυρία Κουκαρίδου Χριστίνα της τρίτης, την κυρία Τσιτλακίδου Σοφία της τετάρτης και τον κύριο Θεόδωρο Αρβανιτίδη της πέμπτης και έκτης. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Συρίγω των Αγγλικών, την κυρία Γεωργία της Μουσικής καθώς και τον κύριο Νίκο της Γυμναστικής. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Αναστασάκη και την κυρία Δέσποινα Καλτσίδου, για την βοήθειά τους στο θεατρικό.

- Οι βέρες που φτιάχτηκαν και μοιράστηκαν στα παιδιά, έχουν ημερομηνία συνάντησης 8 / 7 / 2017, ώρα 9 μ.μ. στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας.