

**Ο Ιωάννης Πετρίδης (1899-1964),  
πρώτος αιρετός Δήμαρχος του Γιδά**



*Ιωάννης  
Πετρίδης  
Δήμαρχος  
Αλεξάνδρειας*

Πρώτος αιρετός δήμαρχος του Δήμου Γιδά υπήρξε ο Ιωάννης Πετρίδης, για τον οποίο θεωρώ χρέος να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά.

Χωρίς να υποτιμώ και να παραγνωρίζω την προσφορά και το έργο όλων ανεξαιρέτως των συμπολιτών μας, που στο παρελθόν και κάτω από δύσκολες συνθήκες εργάστηκαν για το κοινό καλό της Κοινότητας ή του Δήμου, πρέπει να ομολογήσω ότι από την πληροφόρηση που έχω, ο αείμνηστος Ιωάννης Πετρίδης υπήρξε ο πρωτοπόρος της προσφοράς.

Γεννήθηκε το 1899 στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολέμησε στον πόλεμο της Μικράς Ασίας ως αξιωματικός και το 1922, μετά την κατάρρευση του μετώπου, ήρθε και εγκαταστάθηκε στην πόλη μας.

Αρχικά ασχολήθηκε με τη γεωργία και στη συνέχεια, την περίοδο 1937-38 ίδρυσε μια μεγάλη, για την εποχή εκείνη, επιχείρηση καλλιέργειας και επεξεργασίας κανναβιού, από το οποίο κατασκευάζεται το λινάρι και μια σειρά ακόμα προϊόντα. Στις εγκαταστάσεις μέσα στο Βάλτο και στο εργοστάσιο των Γιαννιτών, βρήκαν θέση εργασίας πολλές δεκάδες εργατών. Ασχολήθηκε και με το συνδικαλισμό του αγροτικού κλάδου, με αποτέλεσμα να διατελέσει επανειλημμένα, μεταξύ των ετών 1948-1964 αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Από τα πρώτα σημαντικά έργα του υπήρξε η ηλεκτροδότηση, αρχικά του Γιδά και στη συνέχεια των συνοικισμών. Για το σκοπό αυτό συνάφθηκαν δάνεια, το πρώτο της τάξεως των 500.000 δραχ. και το δεύτερο 1.300.000 δραχ. Οι πληροφορίες μου μάλιστα λένε, πως για να

επιτύχει την έκδοση του δεύτερου δανείου έφτασε να αυτοθυσιαστεί πολιτικά, διότι υπέκυψε στην απαίτηση τοπικού κυβερνητικού Βουλευτή, ο οποίος έθεσε ως όρο για τη λήψη του δανείου, τη μεταπήδηση του στις τάξεις του κυβερνητικού του κόμματος. Ο Πετρίδης, που έθετε πάντοτε το συμφέρον του δήμου και των δημοτών

πάνω από το προσωπικό του συμφέρον υπέκυψε, οπότε πήρε μεν το δάνειο, έχασε όμως πανηγυρικά τις επόμενες εκλογές! Το γεγονός σχολιάστηκε ευρύτατα. Παραθέτω παρακάτω μικρό, αλλά χαρακτηριστικό σχόλιο της εφημερίδας «ΑΣΤΗΡ» της Βέροιας, με ημερομηνία 22.11.1954, που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός.

Ανάμεσα στα σημαντικά του έργα συγκαταλέγεται επίσης η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου, ανατρεπόμενου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του δήμου, που επιδίδεται την περίοδο αυτή στην πρώτη χαλικόστρωση των δρόμων, οι οποίοι ως τότε ήταν χωματόδρομοι, με λάσπες το χειμώνα και σύννεφα σκόνης το καλοκαίρι. Με δική του απόφαση ανοίχτηκε και ασφαλτοστρώθηκε ο κεντρικός δρόμος της πόλης, μήκους 1700 μ., που κατά τη συνήθεια της εποχής βαφτίστηκε οδός Βασιλέως Γεωργίου του Α'. Διαπλατύνθηκε ο δρόμος προς το Καψοχώρι, έγινε η μετονομασία του Γιδά σε Αλεξάνδρεια. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός, ότι επί των ημερών του ιδρύθηκε στην πόλη μας από το Γεώργιο Ψυχούλα, στον οποίο θα επανέλθουμε παρακάτω, το πρώτο ιδιωτικό γυμνάσιο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποτέλεσε σταθμό στην πορεία και στην ιστορία του Γιδά.

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά την αποχώρηση του Ι. Πετρίδη από την ενεργό κοινοτική δράση και λίγο αργότερα από τη ζωή, ο συντάκτης αυτού του βιογραφικού σημειώματος δεν έχει την αυταπάτη ότι εξαντλεί όσα ο μακαρίτης δήμαρχος μπόρεσε να οραματιστεί, να θεμελιώσει και να ολοκληρώσει. Εκείνο που με κάθε ειλικρίνεια μπορεί να καταθέσει είναι το «καλό όνομα», η αγαθή μνήμη που άφησε πίσω του ο Ι. Πετρίδης. Υπήρξε ο άνθρωπος που μπήκε στην πολιτική πλούσιος και έφυγε πολύ φτωχότερος. Αυτό, αν δεν τα λέει όλα, πάντως λέει πολλά.

**Πηγές : Γιδάς – Άνθρωποι και Τοπία, Γιώργος Θ. Ντελιόπουλος, σελ. 43 - 44**