

**Η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη βιβλιοθήκη » που οργανώνει το Future Library με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» συνεχίζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας.**

**Δευτέρα 2 Ιουλίου** τα παιδιά με τη βοήθεια των εθελοντών φτιάξανε το «ημερολόγιο Πρόγραμμα της καλοκαιρινής καμπάνιας»

**Τρίτη 3 Ιουλίου** η εκπαιδευτικός κ.Πάτυ Παπαδήμα με την γνώση της στην φιλαναγνωσία αφηγήθηκε το παραμύθι «Αντίο Καλτσούλη» .

**Τετάρτη 4 Ιουλίου** κάτω από τα δέντρα στο πάρκο της πλατείας Ελευθερίας τα παιδάκια αφού έφεραν μαζί τους κουβαράκια και η Ειρήνη νηπιαγωγός-εθελόντρια έφτιαξε μια αράχνη δημιουργήσαμε τον « Ιστό της αράχνης» για να παίζουμε το παιχνίδι χωρίς να ξυπνήσουμε την αράχνη. Ευτυχώς τα παιδιά κατάφεραν.

**Παρασκευή 6 Ιουλίου** ρίξαμε «τα ζάρια των ιστοριών» και τα παιδιά με πολύ φαντασία , χιούμορ και γνώσεις διηγήθηκαν τις δικές τους ιστορίες.

**Οι δραστηριότητες συνεχίζονται στη βιβλιοθήκη!!!!!!!**

**Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή.**

**Φωτογραφία από την εκδήλωση «Ημερολόγιο Πρόγραμμα»**



**Φωτογραφία από εκδήλωση «Αντίο Καλτσούλη» για παιδιά 5-7 ετών**



**Φωτογραφίες από εκδήλωση «Ιστός Αράχνης» για παιδιά 5-8 ετών**



**Φωτογραφίες από την εκδήλωση «Τα ζάρια των ιστοριών» για παιδιά 8-12 ετών**

**Δευτέρα 9 Ιουλίου** και ώρα 7- 8:30 στο χώρο της βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη παρουσίαση του παραμυθιού "Αντίο Καλτσούλη". Η εμπυχωτήρια δασκάλα Πάττυ Παπαδήμου με νέους μικρούς φίλους ξεκίνησε την αφήγηση του παραμυθιού. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης εγκαταλείψαμε τον Καλτσούλη στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης όπως και ο ήρωας τον εγκατέλειψε στο δάσος. Η κλωστή από το πουλόβερ του ήρωα μας μπλέχτηκε στις καρέκλες και στα τραπέζια της βιβλιοθήκης και τα παιδιά έψαχναν τον Καλτσούλη ακολουθώντας τη κλωστή.



Οι μικροί μας φίλοι δεν κατάφεραν να βρουν τον Καλτσούλη στις μπερδεμένες κλωστές και συνέχισαν να τον ψάχνουν σε διάφορα άλλα παραμύθια μέχρι που τον ανακάλυψαν. Στο τέλος η εμπυχώτρια έμαθε στα παιδιά πως να ζωγραφίσουν το κεφάλι του Καλτσούλη και κρεμάσαμε τις ζωγραφιές των παιδιών στην κλωστή από το πουλόβερ του ήρωά μας.

**Τρίτη 10/7/2012** και ώρα 7 μ.μ. συγκεντρωθήκαμε όλοι και με αφετηρία την βιβλιοθήκη τα παιδιά ξεκινήσαμε την περιήγηση μας στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Πρώτη μας στάση ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης μας με σημαντική ιστορία όπου κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων ο σταθμός ήταν ο αναμεταδότης τηλεγραφημάτων μεταξύ Κυβέρνησης και Στρατηγείου κατά την βασιλεία του Γεωργίου Α΄. Η αφήγηση της ιστορίας του σταθμού έγινε από τον δάσκαλο-ιστορικό Γρηγόρη Γιοβανόπουλο .



Εν συνεχεία κατευθυνθήκαμε στην κεντρική οδό της πόλης μας και φτάσαμε στην πλατεία 19ης Μαΐου "Γενοκτονίας των Ποντίων" όπου γνωρίσαμε το μνημείο Πόντιος Ακρίτας. Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος πραγματοποιήθηκαν το 2002 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλος. Την ιστορία μας αφηγήθηκε η εθελόντρια Ειρήνη Ανδρεάδου.



Κατόπιν κατευθυνθήκαμε στο " Μνημείο των Ηρώων " όπου ο δάσκαλος κ.Γρηγόρης Γιοβανόπουλος αναφέρθηκε στους τοπικούς αγωνιστές μας. Τελευταίος μας στάση ήταν ένα ιστορικό κτίριο το "κονάκι" όπου ο Τούρκος Μπέης χρησιμοποιούσε ως διοικητήριο της περιοχής.



**Πέμπτη 12/7/2012** ξαναβρεθήκαμε με τα παιδιά που συμμετείχαν στην πρώτη μας συνάντηση για τη δράση "γνωρίζω τον γείτονα μου" για να δημιουργήσουμε τον χάρτη των διαδρομών μας στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Τα παιδιά αφού πρώτα εκτύπωσαν τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει κατά τη διάρκεια της διαδρομής με την βοήθεια των εθελοντριών συνέχισαν με τη δημιουργία του χάρτη. Αφού εντόπισαν στον χάρτη της πόλης τα σημεία που επισκεφθήκαμε ξεκίνησαν να κολλούν τις φωτογραφίες με τα σημεία αυτά που είχαν νωρίτερα εκτυπώσει και στη συνέχεια κάθε ένα από τα παιδιά ζωγράφησε τα πατήματα που μας οδήγησαν στο κάθε σημείο. Το τελικό αποτέλεσμα ευχαρίστησε όλα τα παιδιά που αναβίωσαν την εμπειρία που απέκτησαν στην 1η συνάντηση με τις πολυπολιτισμικές διαδρομές που ακολούθησαν στην πόλη!!!!



**Παρασκευή 13/7/2012** συναντήθηκαν οι μικροί μας αναγνώστες στον χώρο της βιβλιοθήκης νέοι μικροί μας φίλοι για να παίξουν τα ζάρια των ιστοριών. Δημιούργησε ο καθένας την δική του ιστορία ρίχνοντας το ζάρι. Εν συνεχεία ξεκινήσαμε όλοι μαζί να γράψουμε μια μεγάλη ιστορία "σ' ένα απομακρυσμένο από τη γη πλανήτη..... όπου τα παιδιά ανακάλυψαν ένα θησαυρό στο βυθό της θάλασσας".

