

**Ο συγγραφέας Σωτήρης Δημητρίου στην Αλεξάνδρεια  
Κυριακή 31 Μαΐου 2009**



Την Κυριακή 31 Μαΐου 2009 ,στις 7.30 μ.μ. η **Λέσχη Ανάγνωσης Αλεξάνδρειας** σε συνεργασία με τη **Δημοτική βιβλιοθήκη** και τις εκδόσεις **Ελληνικά Γράμματα**, παρουσίασε στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αμάραντος» τον συγγραφέα Σωτήρη Δημητρίου και το βιβλίο του «**Σαν το λίγο το νερό**» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα».

Ο Σωτήρης Δημητρίου γεννήθηκε το 1955 στο χωριό Πόβλα της Θεσπρωτίας, μεγάλωσε στην Ηγουμενίτσα και κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα. Ευρύτερα γνωστός έγινε το 1993 με το μυθιστόρημα «**Ν' ακούω καλά τ' όνομά σου** » που μεταφέρθηκε με επιτυχία από τον Σωτήρη Γκορίτσα στον κινηματογράφο με τον τίτλο «**Από το χιόνι**». Ακόμη ένα βιβλίο του «**Τα οπωροφόρα της Αθήνας**» που εκδόθηκε το 2005, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Δημητρίου είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί και είναι το γλωσσικό ιδίωμα της ιδιαίτερης πατρίδας του της Ηπείρου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. **Νικόλαος Μύρος** καλωσόρισε το κοινό και στη συνέχεια η φιλόλογος κ. Γιάγκα Σοφία παρουσίασε το βιβλίο «**Σαν το λίγο το νερό**». Έπειτα το λόγο πήρε ο συγγραφέας που κέρδισε το κοινό με την απλότητά του και την ανεπιτήδευτη παρουσία του. Ακολούθησε συζήτηση για το συγκεκριμένο βιβλίο αλλά και για το ευρύτερο έργο του Σωτήρη Δημητρίου.

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η προσέλευση του κόσμου που ήταν απρόσμενα εντυπωσιακή, γεγονός που δηλώνει πως ο τόπος μας διψάει για αντίστοιχες εκδηλώσεις.